

Hebreeuws 'in Zes Dagen'



Informatie over de Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen'

Deze cursus is zeer toegankelijk wat betreft opzet voor zowel ouderen als jongeren. U bent nooit te oud of te jong om de wonderbaarlijkse BronTaal te onderzoeken.

Doel

- Bijbels leren denken vanuit de Hebreeuwse taal.
- De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet leren.
- Woorden uit de Hebreeuwse Bijbel leren opzoeken in een woordenboek en concordantie, met het oog op zelfstandig Bijbelstudie.

Kosten

- De cursus kost € 80,= per persoon incl. basiscursusmateriaal.
- Voor deelnemers tot 16 jaar is de prijs € 40,= per persoon.
- Cursusboek (200 pag.) € 27,50. Verrijkend, verhelderend en toegankelijk voor iedereen. (Het cursusboek is zeer aanbevolen maar niet verplicht.)
- Het inschrijfgeld a.u.b. overmaken op Giro 8725116 t.n.v. Studiehuis Reshiet Heemstede. (Als het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt het inschrijfgeld teruggestort).

Cursus

- Wordt gegeven door Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet Heemstede
- Is interkerkelijk van opzet.
- Vindt plaats op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 in de Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, 2987 AK Ridderkerk.
- Data D.V. 11 en 25 januari, 8 februari, 8 en 29 maart en 19 april.
- Vereist geen vooropleiding.
- Kan van start gaan bij minimaal 14 deelnemers.



Yair & Karen Strijker	Voor meer info	www.studiehuisreshiet.nl
Jacob Schneider	Tel: 023 7511072	info@studiehuisreshiet.nl
	Tel: 0621 872771	leerling@thora.nu

Om vast in de stemming te komen:

Het eerste Bijbelwoord is: ראשית (*re'shiet*)

Door middel van woordstudie zien we dat *reshiet* niet alleen 'begin' betekent, maar ook 'beginself' (Ps 111:10) en 'eersteling' (Lev 23:10). Er staat dus niet alleen *dát* God op een gegeven moment de wereld schiep, maar ook *hoe* Hij die schiep: door de eersteling. En wie die 'eersteling' is lezen we in Ps. 33: 6 en 9: door Zijn Stem heeft Hij al het bestaande opgeroepen, door Zijn Woord en door Zijn Adem (=Geest).

De apostel Johannes legt in het begin van zijn evangelie alle nadruk op dit betekenisaspect: 'In het begin was het Woord ...en door het Woord is alles geworden.'

(zie ook Openbaring 3:14 waar gesproken wordt van 'het Begin der schepping Gods')

Kom, en leer meer van deze taal die God sprak toen Hij de wereld schiep (en u!).

Voor inschrijvingen ontvangen we graag de volgende informatie:
Uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum.

Inschrijving kan

- per Mail leerling@thora.nu
- per Fax 0180 547329
- per Post Jacob Schneider, Postbus 63, 2980 AB Ridderkerk